

JÄDRAÅS BY OCH DESS TILLKOMST.

Innan Jädraås kom till, så fanns det två byar här, och funnits länge, de hette, och heter fortfarande, Gammelboning och Ivantjärn.

Gammelboning var omtalad i lagboken redan på 1600- talet.

- Där stod att läsa : Två fruar brukade ”onyttig mun” mot varandra, i och med det fick dom, betala 3 mark i böter.

Gammelboning hade redan då en skvalt kvarn, den låg där vi Jädraås bor har majkasen idag, på andra sidan vägen vid IP.

Den platsen heter Vannamyll, eller huset som stod där hette så.

Första huset i Gammelboning var Täppas gården, troligtvis bygd av en Mats Christoffersson.

1870 öppnade mjölnaren i Gammelboning en affär i kvarnkammaren.

När han dog tog sonen över, men flyttade då affären till kvarnbacken, där den levde kvar fram till 1959.

Det sägs att tre finska bröder som då levde i Gammelboning, i osämja delade Gammelboning och Ivantjärn emellan sig.

O m den tredje brodern var först med att bygga i Jädraås är väl inte 100% men man vet inte säkert.

Att det var finnar som var först, det märks på alla finska namnen som funnits, tre stora namn lever ännu : Pallanita = Svedängen som i dag är Jädraås första kraftstation på vägen upp mot Tallås.

Itranita = Smalängen I dags dato är det ett flugfiske område.

Mansikkamark = Smultronstället, som idag har några fasta boende, men mest sommarstugor.

1850 började bygga hyttan, som stod klar 1856. I och med detta byggdes första huset i Jädraås, Slottet fick huset heta, det bestod av ett rum och kök. utrymmet delades mellan kontorsfolk och arbetare.

Slottet stod på malm backen utanför hyttan.

Idag finns Slottet på Lugnagatan och ägs av Hasse och Else-Britt.

1856 byggdes Brogården som då var till för, körare och arbetarna, som arbetade med hyttan.